



Ελληνο-τουρκικές σχέσεις Ποιος είναι ο στόχος της διπλωματίας

Μικρή εισαγωγή

Η πολιτική και η διπλωματία της Ελλάδας και της Τουρκίας, μετά την Συμφωνία της Λωζάνης, αλλά και τη «συμφωνία ειρήνης» που υπέγραψαν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ατατούρκ, συμφωνήθηκε πως και οι δύο πλευρές, θα εδραιώνουν την ειρήνη στην περιοχή και να πάψουν τις μεταξύ τους εχθροπραξίες και διεκδικήσεις, επικεντρώνοντας την ενέργειά τους, στην ανάπτυξη και την πρόοδο των λαών τους...

Κάτι το οποίο σεβάστηκαν και οι δύο πλευρές, μέχρι τον θάνατο του Ατατούρκ, το 1938, πολιτική που συνέχισαν, τουλάχιστον στην αρχή, και οι επόμενες κυβερνήσεις. Στην συνέχεια όμως, οι διάφορες τουρκικές κυβερνήσεις, ωθούμενες και από το συνεχώς αναπτυσσόμενο «βαθύ κράτος» της Τουρκίας, άρχισαν σταδιακά να γεύονται διάφορες διεκδικήσεις, απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το δίλημμα της Ελληνικής και της Κυπριακής πλευράς ήταν μεγάλο, έπρεπε να «διαλέξουν», στο μέτρο φυσικά που είχαν τη δύναμη να το πράξουν. Είτε να συνεχίσουν την πολιτική κατευνασμού και της «εθελοτυφλίας»... Είτε, με μεγάλες θυσίες και ρίσκα, να ακολουθούσαν μία πολιτική ανάλογη με αυτή του Ισραήλ...

Μπροστά στην μεγάλη εξάρτηση και την άθλια οικονομικο-κοινωνική κατάσταση της χώρας, σε συνδυασμό με την δυσανάλογη σχέση των πληθυσμών της Ελλάδας και της Τουρκίας, προτίμησαν τη συνέχιση της πολιτικής του «κατευνασμού», παρά την συνεχώς αυξανόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας...

Ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων και Κυπρίων, άρχισαν να δυσανασχετούν απέναντι στην όλο και μεγαλύτερη επιθετική διάθεση της Τουρκίας και ιδιαίτερα μετά από το 1974...

Οι Ελληνικές Κυβερνήσεις όμως, αν εξαιρέσουμε μερικά «πρόσκαϊρα ξεσπάσματα», σφύριζαν αδιάφορα!

Η προγραμματισμένη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Τουρκία, στις 16 Απριλίου 2021

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Τούρκου ομολόγου του, να επισκεφτεί στις 16 Απριλίου 2021 την Άγκυρα, λίγες μέρες πριν από την Πενταμερή για την Κύπρο και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την πρόσκληση του Τούρκου υπουργού, υπό την προϋπόθεση πως η Τουρκία θα σταματήσει τις προκλήσεις!

Παρόλα αυτά, η Τουρκία σε όλη την περίοδο που μεσολάβησε, δεν έπαυε να προκαλεί και να εκδηλώνει συνεχώς την επιθετικότητά της.

Είτε στέλνοντας NOTAM, στην ΕΛ-

λάδα, το Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας τα τρία μέρη να υποβάλουν αίτηση προς αυτήν, για παραχώρηση άδειας διελύσεως του Ευρω-Ασιατικού Αγωγού Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, που θα ξεκινάει από το Ισραήλ, περνάει στην Κύπρο, φτάνει στην Ελλάδα και από εκεί, στην υπόλοιπη Ευρώπη, με το αιτιολογικό πως τα καλώδια, θα περάσουν τάχα, από τη δική της ΑΟΖ... Είτε με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, τις συνεχιζόμενες απειλές, καθώς και τις λεκτικές επιθέσεις και ύβρεις...

Το ερώτημα συνεπώς, ήταν για πολλούς από εμάς : τι νόημα έχει ο νέος αυτός γύρος των «διερευνητικών συνομιλιών», όταν οι Τούρκοι, ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη των προκλήσεων και προσπαθώντας συνάμα, με κάθε τρόπο, να μας «επιβάλουν» τη δική τους «ημερήσια διάταξη στις «διερευνητικές συνομιλίες»...; Αμφισβητώντας συστηματικά, τη θέση που είχε συμφωνηθεί και ισχύει για την Ελληνική πλευρά, που είναι η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα. Κι αυτό, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου!

Για την Ελληνική πλευρά, ο βασικός λόγος παραμονής και συνέχισης των «διερευνητικών συνομιλιών», οφείλεται στο ότι δεν θέλει, να δώσει την ευκαιρία στην Τουρκία, να το «παίξει θύμα» απέναντι στη διεθνή κοινή γνώμη...

Ελπίζουμε να υπάρχουν κι άλλες αιτίες, όπως λχ, να κερδίσει η Χώρα χρόνο, ώστε να θωρακίσει καλύτερα την Ελλάδα, με νέες συμμαχίες και πιο σύγχρονους εξοπλισμούς...

Με την ελπίδα, να μην χρειαστεί η Χώρα, να «πληρώσει» το κόστος των επιλογών προηγούμενων κυβερνήσεων και πολιτικών, μεταξύ των οποίων κι αυτών που ευθαρσώς δήλωναν, όπως : «Ας δώσουμε κανένα νησάκι, προκειμένου να έχουμε την ησυχία μας» ή «Μην είμαστε μονοφαγάδες» ή ακόμη «Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια», κ.α. Μας προβληματίζει επίσης και το γεγονός πως και η σημερινή Ελληνική κυβέρνηση, παραμένει σχετικά αδρανής, σε θέματα, όπως τη συνέχιση της ανακήρυξης της ΑΟΖ, νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης, καθώς και την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια... Θέλω να ελπίζουμε πως η καθυστέρηση αυτή, οφείλεται στην ανάγκη μιας καλύτερης προετοιμασίας, πριν γίνουν οι ανάλογες κινήσεις...

Ελπίζουμε επίσης, πως τα «φοβικά σύνδρομα» που χαρακτηρίζαν, πολιτικούς και κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, στις οποίες οφείλεται και η «άρνηση» της Ελλάδας να οριοθετηθεί την ΑΟΖ, ταυτόχρονα με την Κύπρο, θα πάψουν να υπάρχουν στο μέλλον!

Ας δούμε όμως, τι επιδιώκει η Άγκυρα, από τις επίσημες επαφές με την Ελλάδα, αλλά και τις ατέλειωτες «διερευνητικές συνομιλίες»; Πρώτον, να «δείξει» στην ΕΕ, πως η Τουρκία δεν αρνείται τον «διάλογο»...

συνέχεια στη σελίδα 4

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Επειδή, το θέμα της Ελληνικής Γλώσσας είναι κάτι το πολύ σημαντικό για όλον τον Ελληνισμό συνολικά, αλλά και για μας τους Έλληνες του εξωτερικού ιδιαίτερα, με την ευκαιρία της εορτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, παρά την σχετική έλλειψη χώρου, δημοσιεύουμε και σε αυτό το φύλλο, δύο ακόμη ενδιαφέροντα άρθρα. Το πρώτο είναι της Βουλευτού, Κυρίας Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινούπουλου, με θέμα: **«Ας διδασκόμαστε τις «ξένες» γλώσσες με αναφορά στην Αρχαία Ελληνική και το δεύτερο θέμα: Κατακτούν τον κόσμο τα Αρχαία Ελληνικά!», άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Εστία, το οποίο αναδημοσιεύουμε.**

Ας διδασκόμαστε τις «ξένες» γλώσσες με αναφορά στην Αρχαία Ελληνική



Η κυρία Διονυσία -Θεοδώρα Αυγερινούπουλου

Επισημασμένοι από την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας που εορτάστηκε στις 9η Φεβρουαρίου, δημοσιεύουμε, ολόκληρο, το εξαιρετικό άρθρο της Δρ. Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινούπουλου, βουλευτή της Ν.Δ. στον Νομό Ηλείας, με τον τίτλο: Ας διδασκόμαστε τις «ξένες» γλώσσες με αναφορά στην Αρχαία Ελληνική!

«Είθε η Ελληνική γλώσσα, να γίνει κοινή όλων των λαών», έλεγε ο Βολτέρος.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, η οποία εορτάζεται κάθε 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού, θα ήθελα να θέσω ένα ουσιαστικό ζήτημα παιδείας και εκπαίδευσης σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω μελέτης της συμβολής της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του λεξιλογίου, της γραμματικής και του συντακτικού των σύγχρονων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.

Μια τέτοια εκτεταμένη μελέτη, μέσω μιας αναθεωρημένης προσέγγισης της συγκριτικής γλωσσολογίας, έχει ως στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του εύρους και του πλούτου της γλώσσας μας, αλλά και την ταχύτερη εκμάθηση και την καλύτερη κατανόηση των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών από όλους, τόσο από τους ίδιους τους λαούς που τις μιλούν, όσο, κυρίως και από τους Έλληνες.

Η ανάγκη περαιτέρω μελέτης του τρόπου εξέλιξης της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη εποχή εδράζεται στο γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό του λεξιλογίου των ευρωπαϊκών γλωσσών προέρχονται στην πραγματικότητα και από την Ελληνική, από ρίζες οι οποίες συναντώνται τόσο στην κλασική αρχαία ελληνική γλώσσα, όσο στα Ομηρικά έπη και ακόμα νωρίτερα στην Μυκηναϊκή και ενδοχρονών της Πρωτοελληνική περίοδο και δεν προέρχονται μόνο από την πρωτο-ρομανική ή τη λατινική ή απευθείας από την πρωτο-ινδοευρωπαϊκή χωρίς να έχουν επηρεαστεί από την ελληνική, όπως ενίοτε παρουσιάζεται. Ο δε αριθμός τους και οι κατηγορίες τους ξεπερνούν κατά πολύ τις λέξεις οι οποίες, κατά την δεδομένη ως σήμερα αντίληψη, προέρχονται από την Ελληνική.

Ενίοτε υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες, αν και για τον γνώστη των Αρχαίων Ελληνικών η συσχέτιση με τα ελληνικά είναι προφανής, στην πλειοψηφία των λέξεων των γλωσσών αυτών. Η ετυμολογία των λέξεων ανάγεται συνήθως έως και την κλασική λατινική γλώσσα και δεν αναφέρεται, ούτε κάποια πρωτο-ρομανική λέξη ή λέξη της δημόσιας λατινικής, ούτε η ελληνική ρίζα των λέξεων αυτών. Πεπερασμένος μόνο αριθμός λέξεων, ιδίως λέξεις που σχετίζονται με την πολιτική, την ιατρική και τις άλλες επιστήμες, ή είναι σύνθετες με γνωστές ελληνικές λέξεις, προθέσεις και διφθόγγους αναγνωρίζονται από το ευρύ κοινό ως ελληνικές, αγνοώντας ότι και άλλες απλές, βασικές, καθημερινές λέξεις του λεξιλογίου άλλων γλωσσών είναι, ομοίως, ελληνικής προέλευσης. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγήθηκαν μελετώντας η ίδια την Αρχαία Ελληνική, τα νέα ελληνικά και τέσσερις ξένες γλώσσες, την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την ισπανική, και, ουκ ολίγες φορές, αναρωτιόμουν γιατί οι αναφορές των λέξεων των ξένων γλωσσών, εκτός εξαιρέσεων, σταματούσαν στη λατινική.

συνέχεια στη σελίδα 3

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Διαδικτυακή Εκδήλωση, που οργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Την Διαδικτυακή Εκδήλωση, παρουσίασε και συντόνισε, ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Διονύσιος Καλαμβρέζος, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στον στόχο και το πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, απηύθυνε χαιρετισμό και αμέσως στη συνέχεια, προβλήθηκαν τα βιντεοσκοπημένα μηνύματα και οι χαιρετισμοί, του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Βλάση.

Στη συνέχεια απεύθυναν χαιρετισμούς: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηνάγορας, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Αχαΐας κ. Αθανάσιος, Αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδας στην ΕΕ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναυπλίου κ. Πορφύριος, Αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου στην ΕΕ, ο Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας σε ΕΕ και NATO, Ναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Γεώργιος Μαγκλής, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών κ. Δημήτριος Αργυρόπουλος, για τεχνικούς λόγους, δεν μπόρεσε να συνδεθεί.

Ακολούθησε η παρουσίαση των κύριων ομιλητών :

α. Του καθηγητή Λάμπρου Κουλουμπαρίση, με θέμα : την «Αλληλεπίδραση Ελλήνων επαναστατών και Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής».

β. Του «πολυγραφώτατου», όπως τον αποκάλεσε ο κ. Πρέσβης, καθηγητή Παναγιώτη Γιαννόπουλου, με θέμα την «Αθέατη πλευρά της προετοιμασίας της ελληνικής επανάστασης».

δ. Την καθηγήτρια και ερευνητρια φιλοσοφίας, Αικατερίνη Λεύκα με θέμα «Αδαμάντιος Κοραΐς: Παιδεία και επανάσταση του 1821».

Ήταν, μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση, όπου οι συντελεστές και ιδιαίτερα οι κεντρικοί ομιλητές, μας έδωσαν την ευκαιρία να εμβαθύνουμε

τις γνώσεις και τον προβληματισμό μας... Αρκετά από τα στοιχεία και τις αναλύσεις που μας παρουσίασαν, μας επέτρεψαν να κατανοήσουμε καλύτερα και από διαφορετικές οπτικές γωνίες, την προεπαναστατική περίοδο...

Αναμφισβήτητα, ορισμένες τοποθετήσεις των ομιλητών, είτε είναι σχετικές με το ρόλο της Μασονίας στην προετοιμασία της Επανάστασης όπως στην ομιλία του καθηγητή Λάμπρου Κουλουμπαρίση, είτε στον ρόλο και την επιρροή της Αρχαιότητας και των Μύθων στην προεπαναστατική περίοδο, όπως στην ομιλία του καθηγητή Παναγιώτη Γιαννόπουλου...

Ενώ, επειδή ακριβώς το θέμα καλύφθηκε από διαφορετικές οπτικές γωνίες και υπήρξε και πιθανός αντίλογος, με τα αντίστοιχα επιχειρήματά του, μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για μία, πραγματικά επιτυχημένη εκδήλωση.

Επειδή ο χώρος στην εφημερίδα είναι περιορισμένος, θα δημοσιεύεται μία μόνον ομιλία σε κάθε φύλλο. Αυτή τη φορά δημοσιεύεται η ομιλία του καθηγητή Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Στην επόμενη θα ακολουθήσει η ομιλία του καθηγητή Λάμπρου Κουλουμπαρίση και στη συνέχεια οι υπόλοιπες δύο.

Η αθέατη πλευρά της προετοιμασίας της ελληνικής επανάστασης



Ο καθηγητής κ. Π. Γιαννόπουλος

Η προετοιμασία της ελληνικής επανάστασης έχει μελετηθεί τόσο από πολιτικές, όσο και από πολιτιστικές πλευρές.

Διεθνείς παράγοντες, όπως οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων, η προβλεπόμενη κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ιδεολογικά κινήματα όπως ο Διαφωτισμός, η γαλλική επανάσταση και η αμφισβήτηση της μοναρχίας δεν είναι άσχετοι με τα προδρομικά κινήματα της επανάστασης.

συνέχεια στη σελίδα 2

Ο Πρωτοπόρος σελιδοποιείται και εκδίδεται από το Ελληνικό και Διαπολιτιστικό Κέντρο Βρυξελλών

Πως να γραφτείτε συνδρομητές

Παρακαλούμε τους φίλους αναγνώστες να υποδείξουν, αν επιθυμούν να λαμβάνουν την εφημερίδα ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, επικοινωνώντας με το Ελληνικό Κέντρο στο τηλέφωνο: +322 538.62.12 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση centrehellenique@skynet.be Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε την εφημερίδα ταχυδρομικά μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθειά μας, ανάλογα με τις δυνατότητές σας, καταβάλλοντας μια συμβολική ετήσια συνδρομή, στον ακόλουθο λογαριασμό :

CENTRE HELLENIQUE - BELFIUS

BE41 7775-9112-1110 BIC: GKCCBEBB

Φοιτητές, άνεργοι, συνταξιούχοι 5€. COMMUNICATION :
Εργαζόμενοι 15€, Οργανισμοί / Σύλλογοι 30€. PROTOPOROS ABONNEMENT ANNUEL

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

συνέχεια από τη σελίδα 1

Εκτός από τους εξωγενείς αυτούς παράγοντες, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου των υπόδουλων, ο πλουτισμός των νησιών από το εμπόριο, η Εκκλησία και η διασπορά συνέβαλαν στην προετοιμασία της.

Όλα αυτά είναι γνωστά και αποτελούν την ορατή πλευρά της προετοιμασίας της επανάστασης η οποία όμως δεν δίνει πειστικές απαντήσεις στο ερώτημα, πώς και για ποιο λόγο ένας αριθμητικά μικρός λαός, χωρίς στρατό, χωρίς οπλισμό, χωρίς εξωτερικές συμμαχίες, χωρίς πολιτικούς αρχηγούς ξαφνικά επαναστατεί κατά μίας πανίσχυρης αυτοκρατορίας, της οποίας επιπλέον την εδαφική ακεραιότητα εγγυόνταν οι Μεγάλες Δυνάμεις.

Ποια είναι η ιδεολογική βάση αυτού του ξεσηκωμού και ποια είναι η συνεκτική ύλη αυτού του λαού;

Είναι η αθέατη πλευρά του ζητήματος που έχει λιγότερο προβληθεί αφού δεν αναφέρεται σε ηρωισμούς, αυτοθυσίες, μάχες, "γεγονότα βιτρίνας".

Ως τον 18ο αι. δεν υπήρξαν πραγματικές επαναστάσεις. Όσες αποκαλούνται επαναστάσεις ήταν στάσεις που αποσκοπούσαν σε δυναστικές αλλαγές. Και η γαλλική επανάσταση, παρά το κοινωνικό της περιεχόμενο, αποτελεί στάση που αποσκοπούσε στην κατάργηση της μοναρχίας. Στη γραμμή της γαλλικής επανάστασης κινείται το ουτοπικό όραμα του Ρήγα. Ένα είδος πολυεθνικού και πολυπολιτισμικού κρατικού σχήματος, μια μεταλλαγμένη μορφή της βυζαντινής ή της οθωμανικής αυτοκρατορίας, χωρίς αυτοκράτορα ή σουλτάνο. Η αμερικανική επανάσταση προχώρησε ένα βήμα περισσότερο, εκκινώντας από ένα είδος αμφισβήτησης της μοναρχίας, κατέληξε στο πρώτο μη μοναρχικό κράτος.

Όμως και στην περίπτωση αυτή, όπως και σε αυτή άλλων επαναστάσεων στη λατινική Αμερική, δεν πρόκειται για απελευθερωτικούς αγώνες, αλλά για διεκδίκηση ανεξαρτησίας ήδη ελευθέρων λαών.

Η ελληνική επανάσταση δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Πρόκειται για την πρώτη στην ιστορία εθνική επανάσταση ενός λαού με σκοπό την απελευθέρωσή του από ένα κατακτητή.

Το μόνο κίνητρο ήταν ο πόθος της ελευθερίας, κίνητρο που δεν ήρθε εκ των έξω, που δεν ήταν ούτε ιδεολόγημα, ούτε φιλοσόφημα ή κοινωνικό αίτημα, αλλά η βιωματική ανάγκη ενός λαού που δεν έπαψε ποτέ να θεωρεί την ξένη κατοχή ως πρόσκαιρη. Αναρωτιέμαι τί ήταν αυτό που κρατούσε ζωντανή την "αποσταλμένη ελπίδα" όπως την ονόμασε ο ποιητής.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι πολλά από τα σήμερα αποδεκτά για την προεπαναστατική περίοδο, αλλά και την ίδια την επανάσταση, προέρχονται από την περίοδο του πρώτου νεοελληνικού κράτους και σχετίζονται με τον

μεγαλοϊδεατισμό και με θρύλους που ήταν άγνωστοι στην προεπαναστατική περίοδο και που σκόπευαν στη σύνδεση του νέου ελληνισμού με το βυζαντινό παρελθόν. Πολλά από αυτά τα ιδεολογήματα έχουν εκκλησιαστική ή φαναριώτικη προέλευση και κέντρο την πύση της Κωνσταντινούπολης, τον τελευταίο αυτοκράτορα, τη ρωμιόσυνή, την κόκκινη μηλιά κλπ. Τους θρύλους αυτούς μετέφεραν οι Φαναριώτες που πλαισίωσαν τις υπηρεσίες του ελληνικού κράτους και που σε ένα βαθμό εξαφάνισαν πολιτιστικά στοιχεία παγανιστικού χαρακτήρα, όπως το δημοτικό τραγούδι. Δεν συνάντησα αυτά τα στοιχεία στην προεπαναστατική περίοδο.

Ο Διονύσιος Σολωμός π.χ. βλέπει την Ελευθερία να γεννιέται από τα "κόκκαλα των Ελλήνων" και ο Αθανάσιος Διάκος δηλώνει ότι γεννήθηκε "Γραικός" και όχι "Ρωμιός". Οι Υδραίοι καλώντας τους νησιώτες να μετάσχουν στον αγώνα, τους αποκαλούν "τέκνα του Μιλτιάδου και του Θεμιστοκλέους". Κατά την πολιορκία των Αθηνών, όταν οι Τούρκοι γκρέμιζαν αρχαιοελληνικούς στύλους για να πάρουν το μολύβι να κάνουν βόλια, ο αγράμματος Καραϊσκάκης, για να σώσει τα μνημεία, τους έστειλε ένα φορτίο με βόλια, γιατί, όπως είπε, "γι' αυτές τις παλιόπετρες πολεμάμε".

Ο Λεωνίδας και ο Μεγαλέξανδρος ήταν το ίνδαμνα των αγωνιστών του 21 κι όχι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Υπάρχει συνεπώς ένα ιδεολογικό υπόβαθρο στον προεπαναστατικό ελληνισμό που είναι περισσότερο αρχαιοελληνικό και λιγότερο βυζαντινό. Γι' αυτό ο διαφωτισμός βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Ελλάδα και όχι στους άλλους βαλκανικούς λαούς. Θυμάμαι μία μελέτη του συνάδελφου και φίλου Λεάνδρου Βρανούση για τα βιβλία που εκδόθηκαν κατά την προεπαναστατική περίοδο. Σε κάθε 100 βιβλία, 87 ήταν ελληνικά και 13 στις άλλες βαλκανικές γλώσσες. Από αυτά, τα 90 στα εκατό αφορούσαν τον αρχαίο ελληνισμό. Ο αείμνηστος καθηγητής μου και φιλόσοφος στο πανεπιστήμιο Αθηνών Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, έλεγε ότι οι αγωνιστές του 21 είχαν μια μυθική εικόνα της ελληνικής αρχαιότητας, αλλά δεν είχαν καμία αμφιβολία ότι ήταν οι απόγονοί της.

Ο ελληνισμός είχε σαφή ιδέα της ιστορικής του συνέχειας και του ρόλου του ως θεματοφύλακα της αρχαιοελληνικής του παράδοσης, ότι αποτελούσε **το ελληνικό "γένος"**. Αυτή, η αμετάφραστη ελληνική λέξη, ενέχει ένα εθνικό περιεχόμενο που κανείς δεν μπορούσε να το αφαιρέσει από τον Έλληνα, ούτε καν ο κατακτητής που του αναγνώρισε το καθεστώς του "μιλέτ". **Στην ιδέα του γένους στηρίχτηκε όλο το οικοδόμημα της επανάστασης.**

Καμία επανάσταση δεν έγινε χωρίς πρωταγωνιστές. Χωρίς τους ανθρώπους εκείνους που σε συγκεκριμένη στιγμή αποφάσισαν την έκρηξή της. Στο επίπεδο αυτό ο ρόλος της

Φιλικής Εταιρείας ίσως δεν έχει εκτιμηθεί στις πραγματικές του διαστάσεις. Είναι γνωστό ότι η οθωμανική αυτοκρατορία κατά τον 18ο αι., υπό την πίεση των χριστιανικών δυνάμεων, υποχρεώθηκε σε περιορισμένης κλίμακας μεταρρυθμίσεις (tanziimat). Το 1756, μετά από τον κριμαϊκό πόλεμο, ο σουλτάνος υποχρεώθηκε να υπογράψει το χάτι χουρμαγιούν ή χάτι σερίφ αναγνωρίζοντας τους *ragia* δηλ. τους αλλόθρησκους των τριών "μιλέτ" (Ορθόδοξους χριστιανούς, Αρμένιους χριστιανούς και Εβραίους) ως πολίτες με δικαιώματα ανάλογα με αυτά των μουσουλμάνων. Αυτό είχε, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια αφενός μεν τον εθελούσιο εξισλαμισμό μεγάλων εθνικών ομάδων, όπως π.χ. των Αλβανών, των Βοσνίων, των Πομάκων, κλπ., αλλά και την προσέγγιση χριστιανών και μουσουλμάνων στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, αφού η θρησκευτική διαφορά, βάσει του οθωμανικού αστικού δικαίου, έπαψε να υπάρχει. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από αυτό το διάταγμα αυξάνεται ο αριθμός των γάμων μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών.

Στους γάμους αυτούς ήταν το χριστιανικό μέλος που ασπάζονταν το ισλάμ. Μία, προπεντηκονταετίας, μελέτη του ληξιαρχικού υλικού της περιοχής της Βοιωτίας έδειξε ότι στα τριάντα χρόνια πριν από την επανάσταση τελέστηκαν περισσότεροι γάμοι μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων από όσους είχαν τελεστεί καθ' όλη την προ του 1790 περίοδο. Αυτός ο συγκρητισμός αποτελούσε άμεσο κίνδυνο για το "γένος", που για να επιβιώσει όφειλε το ταχύτερο να μετασηματιστεί σε "έθνος", δηλ. σε ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Η επανάσταση έπρεπε να γίνει το ταχύτερο, αλλιώς κινδύνευε να μην γίνει ποτέ. Οι αποφάσεις πάρθηκαν από τη Φιλική Εταιρεία, το δίκτυο της οποίας ήταν πολύ ευρύτερο από όσο συνήθως αναφέρεται. Γι' αυτό ανέφερα ότι η ρόλος της Φιλικής Εταιρείας στην προετοιμασία και στην έκρηξη της επανάστασης δεν έχει αποτιμηθεί στο πραγματικό της εύρος.

Υπάρχει μια ακόμα αθέατη πλευρά. Υπήρχε ένα είδος σιωπηρής συμφωνίας ότι η επανάσταση ήταν υπόθεση του σημερινού ελλαδικού χώρου και ειδικότερα του νότιου ελλαδικού χώρου. Η απόπειρα του Υψηλάντη και η άσκοπη θυσία του Ιερού Λόχου απέδειξε ότι η επανάσταση ήταν ελληνική υπόθεση και έχει ελπίδες να επιτύχει στον χώρο εκείνο όπου κι ο πιο φτωχός, άπειρος, απόλεμος κι αμόρφωτος άνθρωπος θεωρούσε ότι ο αγώνας τον αφορούσε προσωπικά και ήταν έτοιμος να εμπλακεί σε αυτόν. Άλλωστε στον χώρο αυτό έγιναν όλες οι προ του 21 απόπειρες επανάστασης με βαρύ φόρο αίματος, που όμως δεν κατάφερε να εξαλείψει από τη σκέψη των Ελλήνων την ιδέα της ελευθερίας. Ασφαλώς η απουσία αξιόλογων τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στον νότιο ελλαδικό χώρο διευκόλυνε τα εκεί επαναστατικά

εγχειρήματα.

Όμως αυτό δεν εξηγεί παρά μία πλευρά του θέματος. Είναι επίσης αλήθεια ότι ο νότιος ελλαδικός χώρος με τις δύο ενοτοκρατίες έζησε για βραχύτερες περιόδους υπό τον τουρκικό ζυγό. Η γεινίαση με τα ελεύθερα Επτάνησα, οι βάσεις των δυτικών δυνάμεων στα Ιόνια παράλια, η επαφή με ευρωπαϊκή Δύση, που από την αναγέννηση δεν έπαψε να ασχολείται με τον ελληνισμό, διατήρησαν στο υπόδουλο γένος ζώσα την επαφή με το ιδεώδες της ελευθερίας. Το "ανήκουμε στη Δύση" δεν είναι πρόσφατο εφεύρημα. Οι Έλληνες ήταν και παρέμειναν ευρωπαϊκός λαός. Η ελληνική διανόηση αποτέλεσε το υπόβαθρο της ευρωπαϊκής σκέψης. Η Ευρώπη επιβεβαίωσε, με τη μορφή του φιλελληνισμού, αυτόν τον πολιτιστικό δεσμό. Υπ' αυτό το πρίσμα η ελληνική επανάσταση είναι ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή απάντηση στη μοιρολατρική αποδοχή της δουλείας που για αιώνες καλλιέργησε το οθωμανικό ισλάμ.

Βρυξέλλες, 29η Μαρτίου 2021, 200 χρόνια Ελλάδα

Εκδηλώσεις της Μητρόπολης της Μπενελοούξ, για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Δοξολογία για την Εθνική μας Επέτειο και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Βρυξέλλες

Την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηνάγορας, τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βρυξελλών τηρουμένων των περιορισμών και των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, όπως προβλέπει ο βελγικός νόμος.

Στο πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιότατος τέλεσε την επίσημη Δοξολογία για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης με την παρουσία των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών στο Βέλγιο και των Ελληνικών Στρατιωτικών Αρχών στο NATO.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνισε ο Εξοχότατος Πρέσβης της Ελλάδος στο Βέλγιο κ. Διονύσιος Καλαμβρέζος, ενώ η τελετή της Δοξολογίας τελείωσε με τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας και του Βελγίου.

Δοξολογία για την Εθνική Εορτή της Ελλάδος και στο Λουξεμβούργο

Την Κυριακή 4 Απριλίου 2021 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηνάγορας, τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λουξεμβούργο, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων περιορισμών και των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό του κορωνοϊού,

σύμφωνα με τα μέτρα του Μεγάλου Δουκάτου.

Ο Σεβασμιότατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στην σημασία του Σταυρού στην ζωή των χριστιανών.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος τέλεσε την επίσημη Δοξολογία για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης με την παρουσία των Ελληνικών Διπλωματικών και Στρατιωτικών Αρχών του Λουξεμβούργου.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνισε ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Λουξεμβούργο, κ. Άγγελος Υψηλάντης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην διαχρονική συνέχεια του ελληνισμού και στον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε η Εκκλησία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην δύσκολη αυτή πορεία, ενώ η Δοξολογία τελείωσε με τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδος.

Στην συνέχεια, ο Σεβασμιότατος έλαβε τον λόγο και με αφορμή την φετινή μεγάλη και σπουδαία επέτειο της συμπλήρωσης 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ευχήθηκε κάθε πρόοδο και συνέχιση υπογραμμίζοντας τα εξής:

«Οι Έλληνες της Διασποράς, με προέξουσα προσωπικότητα τον Αδαμάντιο Κοραή στο Άμστερνταμ, διαδραμάτισαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ενός σημαντικού φιλελληνικού κινήματος, στο εξωτερικό και φυσικά στην Ολλανδία. Οι Έλληνες και οι φιλέλληνες της Ευρώπης, υπήρξαν ένα πολύ σημαντικό στήριγμα στον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας αλλά και της παιδείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας.

Αναφερόμενος στην ίδρυση και οργάνωση των φιλελληνικών επιτροπών στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, υπογράμμισε το ρόλο και τη δράση της μικρής ορθόδοξης ενορίας του Άμστερνταμ, όπου τα μέλη της, συμμετείχαν ενεργά στην Φιλελληνική Επιτροπή του Άμστερνταμ και ήταν υπεύθυνοι της επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ολλανδικής Κυβέρνησης. Μαρτυρείται επίσης, συνεργασία των φιλελληνικών επιτροπών με επιφανείς Ολλανδούς και Βέλγους ενώ Ολλανδοί ιστορικοί, έχουν πραγματοποιήσει αρκετές μελέτες σχετικά με το φιλελληνικό κίνημα στις χώρες της Μπενελοούξ, οι οποίες όμως δεν έγιναν παγκοσμίως γνωστές εξαιτίας της συγγραφής τους στην ολλανδική γλώσσα».

Εορτή Δοξολογία για την Εθνική Εορτή και του Ευαγγελισμού στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο

Στην πανηγυρίζουσα Ενορία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αμβέρσα, την πρώτη ορθόδοξη Ενορία στο Βέλγιο με ιστορία μεγαλύτερη των εκατό ετών (ιδρύθηκε το 1900), λειτούργησε στις 25 Μαρτίου 2021 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηνάγορας, τηρουμένων των περιορισμών, λόγω του κορωνοϊού στο Βέλγιο.

Ο Σεβασμιότατος στο κήρυγμά του, αναφέρθηκε στην σημασία της διπλής εορτής, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της επαναστάσεως. Στη συνέχεια, ακολούθησε Δοξολογία για την εθνική εορτή της Ελλάδος.

Τσολιάς "ντύθηκε" το Manneken Pis



Τη σπολή του εύζωνα φόρεσε στις 25 Μαρτίου το φημισμένο αγαλματάκι των Βρυξελλών, Manneken Pis, τιμώντας την Ελλάδα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Στην περιορισμένη- λόγω κορωνοϊού - τελετή συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, Διονύσιος Καλαμβρέζος και εκπρόσωπος του Δήμου Βρυξελλών.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι : «μια τέτοια σημαδιακή ημέρα για όλους τους Έλληνες பிரοσκόμεστε σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης των Βρυξελλών και περνάμε αυτό το μήνυμα ότι τα καλύτερα έπονται και τα χειρότερα τα αφήσαμε πίσω» προσθέτοντας ότι : «Η πρωτεύουσα της ενωμένης Ευρώπης δεν μπορούσε να λείπει από τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ελλάδα είναι συνιδιοκτήτης, συμμετοχος και πρωταγωνιστής στο σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης».



Ο Εκπρόσωπος του Δήμου Βρυξελλών, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Πρέσβης της Ελλάδας, Διονύσιος Καλαμβρέζος

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, Διονύσιος Καλαμβρέζος, ενώ ευχαρίστησε τον βελγικό λαό και τις βελγικές Αρχές για τη συμμετοχή τους στα 200 χρόνια του εορτασμού μας, δίνοντάς μας όλες τις δυνατότητες να εορτάσουμε τόσο με την φωτογράφιση τη Grande Place και του Δημαρχείου όσο και με την ένδυση του Manneken Pis, συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι : «η Επανάσταση του 1821, το ιδρυτικό γεγονός του ελληνικού κράτους έχει καθοριστική, ιστορική και κοινωνική σημασία όχι μόνο γιατί δημιούργησε τη σύγχρονη Ελλάδα αλλά γιατί διαμόρφωσε με τις αξίες, τις παρακαταθήκες και την πορεία της γενικά σε αυτό που λέμε σύγχρονη Ελλάδα, αυτό που λέμε ταυτότητα ελληνική, σε αυτό που λέμε πορεία αλλά και μέλλον. ■

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

συνέχεια από την σελίδα 1

Γιατί άραγε αναφέρεται στα λεξικά ότι η αγγλική λέξη «home» προήλθε από την γερμανική και αρχαία αγγλική λέξη «ham» και δεν ανατρέχουν ακόμα παλαιότερα στην ελληνική λέξη «κώμη» δηλαδή οικισμός από την οποία, με τις ανάλογες φωνητικές μεταβολές, φέρεται ότι προήλθε η λέξη «home»; Ή γιατί, ακόμα και αν γίνεται η σωστή αναφορά στην etυμολογία στα λεξικά, εμείς οι Έλληνες δεν διδάσκουμε τις ξένες γλώσσες βάσει και της etυμολογίας τους που ανάγεται στη δική μας γλώσσα ή έστω έχει κοινή καταγωγή με την δική μας γλώσσα; Θα μάθουμε ως «ξένη» την ισπανική λέξη «caña» που σημαίνει «αίθουσα», αν όχι ως προερχόμενη από την ελληνική λέξη «αυλή», καθώς και εκατοντάδες άλλα ανάλογα παραδείγματα.

Η κρατούσα αντίληψη είναι ότι οι περισσότερες ινδοευρωπαϊκές καταγωγής γλώσσες προέρχονται από την λατινική, χωρίς να αναρωτηθεί κανείς από πού προέρχεται σε σημαντικό βαθμό η λατινική γλώσσα. Στη δημιουργία της λατινικής γλώσσας, η Αρχαία Ελληνική συνέβαλε τα μέγιστα και για αυτό η ανάλυση αυτών των γλωσσών πρέπει να αναθεωρηθεί. Η δε αναγωγή όλων αυτών των λέξεων στην πρωτο-ινδο-ευρωπαϊκή καταγωγή τους και η ανεξάρτητη μετά τις τους ανάπτυξη των πρωτο-γλωσσών εκ παραλλήλου και όχι σε συσχέτιση με την πρωτο-ελληνική και τα επόμενα στάδια εξέλιξης της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας μάλλον παραγνωρίζουν τον παράγοντα «χρόνος». Το ποια δηλαδή γλώσσα προηγείται χρονικά και ενδεχομένως επηρέασε και τις θεωρούμενες ως «πρότυπες» λέξεις των γλωσσών αυτών. Ας σημειωθεί δε ότι αυτές οι πρώιμες μορφές των γλωσσών δεν έχουν καταγραφεί κάπου, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ορθότητα των etυμολογιών που παρουσιάζουν στην λεπτομέρειά τους. Αντιθέτως, στηρίζονται σε αρκετό βαθμό σε υποθέσεις οι οποίες αφήνουν περιθώριο λάθους.

Σε κάθε περίπτωση, και πέραν από την αναφορά στις πρωτογενείς γλώσσες, κατά την, περιορισμένη, ομολογώ, μελέτη μου, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Αρχαία Ελληνική γλώσσα συνέβαλε πολύ περισσότερο στην εξέλιξη των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών από ό,τι ως σήμερα η παγκόσμια κοινή γνήμη αντιλαμβάνεται και από ό,τι διδασκόμαστε στα σχολεία μας οι Έλληνες. Και εξ αυτού, η πρώτη πρότασή μου συνίσταται στην προτροπή του να διδασκόμαστε τις ξένες γλώσσες, με διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας, η οποία να στηρίζεται στον συσχέτισμό αυτών των μεθόδων με την Ελληνική γλώσσα. Ενδεικτική μέθοδος διδασκαλίας ξένης γλώσσας με αναφορά προς την Ελληνική αποτελεί η «Μέθοδος Ελληνο-Γερμανικού Συσχετισμού» του καθηγητή Αργυρολιόπουλου, η οποία αναφέρεται ιδίως στο συσχέτισμό της επίσημης γερμανι-

κής γλώσσας «Hochdeutsch» με την γραμματική και το συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής. Στο Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εξωτερικών ή και το Υπουργείο Πολιτισμού έγκειται η υποχρέωση να οργανώσουν πρόγραμμα με σκοπό την μελέτη των λεξικών των ινδοευρωπαϊκών τουλάχιστον γλωσσών εκ νέου και να παρουσιάσουν, αν όντως βρουν σχετικά στοιχεία, συμπληρωματικές αναφορές στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα. Με αυτά τα επικαιροποιημένα λεξικά και διδακτικά εγχειρίδια θα μπορούσαμε ευκολότερα να διδασκόμαστε τις ξένες γλώσσες εμείς οι Έλληνες.

Μάλιστα, είναι σημαντικό, και εδώ έγκειται η δεύτερη πρότασή μου προς το Υπουργείο Παιδείας, ως Έλληνες να διδασκόμαστε όχι μόνο μία-μία και ξεχωριστά τις «ξένες» αυτές γλώσσες, αλλά να τις διδασκόμαστε και παράλληλα, οριζοντίως. Γνωρίζοντας την ελληνική λέξη «νύξ» και «νύχτα», μπορείς εύκολα να καταλάβεις και να μάθεις, σε ένα μάθημα, σε μία ώρα διδασκαλίας, τις αντίστοιχες λέξεις στις ευρωπαϊκές γλώσσες: Η γαλλική λέξη «nuît» και ομοίως στα αγγλικά «night» ή στα ισπανικά «noche», στα ιταλικά «noite», στα πορτογαλικά «noite» και στα γερμανικά «nacht», στα ολλανδικά «nacht» κ.ο.κ., καθώς έχουν σαφώς συνάφεια. Αν δεν διδάξουμε με αυτόν τον τρόπο τις «ξένες» γλώσσες στα παιδιά μας, θα τους αποστερήσουμε, όπως αποστερηθήκαμε και εμείς, τον πλούτο και την κληρονομιά της γλώσσας μας, που πράγματι είναι ανεξάντλητη.

Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μελετηθεί περαιτέρω ο τρόπος εξέλιξης και συμβολής της γλώσσας μας στη διαμόρφωση άλλων γλωσσών, καθώς αυτούς δεν έχει αποτυπωθεί πλήρως. Η γνώση αυτή θα πρέπει εν συνεχεία να αποτελέσει τη βάση, ώστε οι Έλληνες να μαθαίνουν τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες σε συσχέτισμό με την αρχαία ελληνική και την νέα ελληνική γλώσσα τόσο σε επίπεδο λεξιλογίου όσο και γραμματικής και συντακτικού από τη δευτεροβάθμια ήδη εκπαίδευση, και όχι να τις διδασκόμαστε ως εντελώς ξένες γλώσσες. Οι ευρωπαϊκές γλώσσες είναι εξέλιξη της κοινής ινδο-ευρωπαϊκής και σε μεγάλο ποσοστό της ίδιας της Ελληνικής γλώσσας και μέσα από αυτή την εξέλιξη πρέπει να τις διδασκόμαστε, να τις απολαμβάνουμε και κυρίως να ασκούμε τη δημιουργική μας σκέψη και να διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες.

Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Ημέρα για την Ελληνική Γλώσσα, προτρέπω την Ελληνική Πολιτεία, να ξεκινήσει νέο σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα και να συνταχθούν εκ νέου λεξικά και μέθοδοι διδασκαλίας των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών με βάση την ιστορική τους εξέλιξη και τον ορθότερο συσχέτισμό με τις ελληνικές ρίζες τους, τουλάχιστον, για την διδασκαλία αυτών προς τους Έλληνες. ■

Κατακτούν τον κόσμο τα Αρχαία Ελληνικά!

Άρθρο το οποίο δημοσιεύσε η εφημερίδα **Εστία**, στις **22 Μαρτίου 2021**, με τον τίτλο **«Κατακτούν τον κόσμο τα Αρχαία Ελληνικά», το οποίο αναδημοσιεύουμε αυτούσιο και με το πολυτονικό σύστημα!**

Ευχαριστούμε τον κύριο Αθανάσιο Γούλα, ο οποίος μας το έστειλε.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ή μόνη που συνεχίζει να όμιλεται άδιαταρακτως από την εποχή του Όμηρου έως τις ημέρες μας, χωρίς αλλοιώσεις, είναι το χρυσάφι του πολιτισμού μας. Έμπνεει λαούς και συνεγείρει έπισταση.

Ο Κωνσταντινούπολιτης επιχειρηματίας και ηγέτης της εταιρείας πιστοποιήσεων γλωσσομαθίας **PeopleCert**, **Βύρων Νικολαΐδης**, ο οποίος πρό κορωνοϊού, κάθε χρόνο ταξίδευε μία φορά τουλάχιστον σε όλον τον κόσμο, γνώρισε από κοντά την δύναμη, την απήχρηση, την γοητεία και την ακτινοβολία που άσκει στους λαούς ή ελληνική γλώσσα στην κλασική έκδοσή της – στα αρχαία ελληνικά. Στις ανά τον κόσμο επισκέψεις του διεπίστωσε τα εξής:

– Στην Ευρώπη τα Αρχαία Ελληνικά όπως και τα Λατινικά διδάσκονται ως γλώσσα επίλογής ήδη από τον 18ο αιώνα. Έκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στο εξωτερικό τά επιλέγουν και τα διδάσκονται από 4 έως 6 χρόνια στο Γυμνάσιο και τού Λύκειο.

– Θεωρείται προνόμιο για τους Ευρωπαίους να γνωρίζουν Ελληνικά και Λατινικά γιατί αυτό τους καθιστά πύλο μορφωμένους. Λέγοντας «Ελληνικά» έννοούν τα Αρχαία Ελληνικά, ενώ την σημερινή ελληνική γλώσσα την αναφέρουν ως «Modern Greek».

– Μαθαίνοντας την γλώσσα, μαθαίνουν συγχρόνως τον ελληνικό πολιτισμό, την Ιστορία και την Μυθολογία μας. Αναφέρονται με δέος στον Όμηρο και τους ποιητές μας, υπενθυμίζουν διαρκώς την πληθώρα των επιστημονικών λέξεων που etυμολογούνται από τα Ελληνικά.

– Μεγάλοι έκδοτικοί οίκοι όπως της Όξφορντς και του Cambridge εκδίδουν βιβλία διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών για αρχαίους και προχωρημένους. Τό Ινστιτούτο Polis της Ιερουσαλήμ έχει εκδώσει όλη την μέθοδο εκμάθησης των Αρχαίων Ελληνικών ως ζωντανής γλώσσας με τίτλο «Λαλείν τή κοινή διαλέκτω τή ζώση». Αλλά κυκλοφορούν και βιβλία για παιδιά, όπως ο μικρός πρίγκηψ **Sherlock Holmes**, Δόν Καμίλο, το περιώνυμον λυχνάριον του Άλλαντιν, μεταφρασμένα από ξένους συγγραφείς, στα Αρχαία Ελληνικά.

– Τό blog <http://www.akwn.net>, εδώ και δέκα χρόνια, δημοσιεύει τις διεθνείς ειδήσεις με τίτλο «τά νέα ελληνιστί γεγραμμένα» από τον Ισπανό καθηγητή **Juan Cordech**. Προσφάτως δημιουργήθη ένα άκρόαμα-podcast με τίτλο «Ελληνίζομεθα» από δύο Αυστραλούς που μιλούν στά Αρχαία Ελληνικά.

– Πρίν από λίγο καιρό συζητήθηκε στην Γαλλία ή ένταξι των Λατινικών και των Ελληνικών στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς προκειμένου να διαφυλαχθεί ή διδασκαλία τους. «Θεωρήσαμε απαραίτητο να διαφυλάξουμε τή διδασκαλία των λατινικών και των (αρχαίων) ελληνικών, που είναι οι βάσεις τής γαλλικής γλώσσας και τής ευρωπαϊκής ιστορίας και είναι μιά ευκαιρία να δείξουμε στό κοινό τή σπουδαιότητα και την ικμάδα των αρχαίων γλωσσών» υποστηρίζει ό Γάλλος καθηγητής αρχαιολογίας **Vincent Merkenbreack**, που

ηγείται τής πρωτοβουλίας αυτής. Όλα τά άνωτέρω, σε συνδυασμό με τό γεγονός ότι σε πολλά φημισμένα πανεπιστήμια του έξωτερικού λειτουργούν έδρες Έλληνικών Σπουδών, ώθησαν τόν κύριο Νικολαΐδη νά σχεδιάσει μέ συστηματικότητα τό νέο εγχείρημά του. Τό «proficiency» γιά άρχαία! Η LanguageCert, θυγατρική τής PeopleCert, ήγέτιδος δυνάμειος τών χύρων τών πιστοποιήσεων έπαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων, έχει έτοιμη συμφώνως προς πληροφορίες τής «Εστίας» τήν πρώτη, παγκοσμίου, πιστοποίηση Αρχαίας Έλληνικής γλωσσομαθίας. Σέ συνεργασία μέ κορυφαίους Έλληνες και ξένους Ακαδημαϊκούς, τά όνόματα τών όποιων θά άνακονωθούν έν εύθετό χρόνο.

Η πιστοποίηση γιά τήν «μητέρα» όλων τών γλωσσών ήταν γιά τόν Ίδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Όμίλου Βύρωνα Νικολαΐδη μιά καιρία άπόφασις, στην όποια όδηγήθηκε από τήν αγάπη του γιά τήν πατρίδα και τήν γλώσσα μας. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη όλοκληρώσε τις σπουδές του ως άριστούχος άπόφοιτος του Έλληνικού Ζωγραφείου Λυκείου και είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου. Στο Ζωγάφειο αλλά και στους εκπαιδευτικούς γονείς του όφειλε τήν γνώση αλλά και τήν αγάπη του γιά τήν ελληνική γλώσσα.

Ο χρόνος ύλοποίησης του εγχείρηματος δέν είναι τυχαίος: ή πιστοποίησης αυτή άποτελεί τήν συμβολή τής PeopleCert στον έορτασμό τών 200 χρόνων από τήν Έπανάσταση του 1821, τήν σημαντική αυτή επέτειο γιά τήν χώρα μας.

«Γιατί είναι σημαντικό να μάθει κάποιος Αρχαία Ελληνικά;» ρωτήσαμε τον κ. Νικολαΐδη. «Γιατί ή γλώσσα αυτή είναι τό σημαντικότερο θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού» μάς είπε μέ περηφάνια και προσέθεσε: «Γιατί γνωρίζοντας τό παρελθόν κατανοείς τό παρόν, δημιουργείς τό μέλλον!

Γιατί πρέπει να αναγνωρίζεται και να πιστοποιείται ή γνώση και ή κατανόηση τής γλώσσας, σε όσους τήν κατέχουν, αλλά και να ένθαρρύνουμε τούς νέους να τήν αγαπήσουν, να τή διδαχθούν. Η Έλληνική γλώσσα επέδρασε στην διαμόρφωση των γλωσσών πολλών λαών. Πρέπει να την κρατήσουμε «ζωντανή».

Η πιστοποίησης των Αρχαίων Έλληνικών LanguageCert Test of Classical Greek θά έπιβραβεύει τούς μαθητές ανά τόν κόσμο, ενώ παράλληλως έκσυγχρονίζει τήν γλώσσα και τήν κατοχυρώνει στό διεθνές βιογραφικό όλων εκείνων των νέων ανθρώπων που κοπίασαν γιά να τήν μάθουν.

Ποίος είναι ό όμιλος PeopleCert Βεβαίως τά αρχαία ελληνικά και οι έξετάσεις πιστοποίησης είναι ό καταληκτικός προορισμός στον τομέα τής γλωσσομαθίας γιά τήν εταιρεία αυτή. Έχουν προηγηθεί και άλλοι. Η δράσις τής στην πιστοποίηση γλωσσών έκτείνεται σε όλον τόν κόσμο. Διεξάγει έξετάσεις γλωσσομαθίας για λογαριασμό τής ΕΕ, τής αγγλικής αλλά και τής γαλλικής κυβερνήσεως. Ο όμιλος μετά τό άποκλειστικό συμβόλαιο με τόν βρετανικό φορέα AXELOS, στον όποιο συμμετέχει τό βρετανικό δημόσιο γιά τήν διεξαγωγή έξετάσεων σε ένα εύρο φάσμα επαγγελματικών δεξιοτήτων, υπέγραψε νέο 4ετές συμβόλαιο με τό γαλλικό Υπουργείο Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως, Έρεύνης και Τεχνολογίας. Έπίσης, διενεργεί online έξετάσεις και πιστοποιεί σε 25 γλώσσες τούς ύπαλλήλους τής ΕΕ μετά τόν Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό που κέρδισε πρόσφατα. ■

Μήνυμα της Ορθόδοξης Επισκοπικής Συνέλευσης της Μπενελούξ, με την ευκαιρία της Εορτής της Ορθοδοξίας

Τα μέλη της Ορθόδοξης Επισκοπικής Συνέλευσης της Μπενελούξ, με την ευκαιρία του εορτασμού της Κυριακής της Ορθοδοξίας στο Βέλγιο, που εορτάζεται από το έτος 1983 με τη συμμετοχή των εκπροσώπων όλων των Ορθόδοξων παρουσιών στις Βρυξέλλες, ενώ, εδώ και κάποια χρόνια γίνεται και στο Ρότερνταμ

της Ορθοδοξίας έχει και έναν έντονο μυστικιστικό χαρακτήρα, εφόσον συνίσταται και σε μία μέρα περισυλλογής και ενδοσκοπήσης του εαυτού μας, απέναντι στον σύγχρονο κόσμο... Μία εορτή που μας δίνει την ευκαιρία να αναρωτηθούμε, τί σημαίνει η Ορθόδοξη Εκκλησία για τη ζωή μας; Βέβαια είναι κάτι το δύσκολο,



Αποψη από την λιτανία των εικόνων κατά την γιορτή της Ορθοδοξίας

για τους Ορθόδοξους της Ολλανδίας. Από το 2014, τελούνται επίσης διορθόδοξα συλλείτουργα και στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Επειδή φέτος δεν είναι δυνατόν να γίνει ένας από κοινού εορτασμός, οι ιεράρχες-μέλη της Ορθόδοξης Επισκοπικής Συνέλευσης της Μπενελούξ θέλησαν να εκφράσουν τις ευχές τους και την ενότητά τους, απευθύνθηκαν στους Ορθόδοξους της Μπενελούξ, με ένα μήνυμα του οποίου δημοσιεύουμε τα βασικά του αποσπάσματα:

Κυριακή της Ορθοδοξίας, είναι η ονομασία που δόθηκε στην πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που θεσπίστηκε το έτος 843, για να εορτάζεται κάθε χρόνο η νίκη της Ορθοδοξίας απέναντι στην εικονομαχία και η αποκατάσταση της προσκύνησης των ιερών εικόνων στην Εκκλησία. Η προσκύνηση των εικόνων είχε απαγορευθεί το 730 από τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Γ', ο οποίος διάταξε και την καταστροφή τους. Χρόνια αργότερα, ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, μετά από όραμα της Θεοτόκου, αποκατάστησε το προσκύνημα των εικόνων. Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, η απαγόρευση των εικόνων θεωρήθηκε αίρεση, η αίρεση της εικονομαχίας. Η άρνηση της εικόνας, ήταν για την Ορθόδοξη θεολογία, η άρνηση της ενσάρκωσης του ενανθρωπήσαντα Θεού. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι συνεπώς, ημέρα αναστάσης και χαράς που εκφράζεται με ύμνους, εορταστικά συλλείτουργα και τη λιτανεία των εικόνων. Η ημέρα

εφόσον, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ορθόδοξη είναι περισσότερο μία εμπειρία παρά μια λογική διεργασία. Είναι εφικτό να περιγράψει κανείς κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ορθοδοξίας, όχι όμως την ίδια τη φύση της. Η Ορθόδοξη είναι πρωτίστως, η Εκκλησία που καλείται να δραματίζει σήμερα, ένα σημαντικό ρόλο σε μία εποχή που ο κόσμος μας, δυστυχώς, συνεχώς αποχριστιανίζεται.

Η Ορθόδοξη είναι δυναμική και όχι στατική ή τυπική, είναι ζωντανή εφόσον και ο Χριστός, είναι το «χθες το σήμερα αλλά και το αύριο». Η εορτή της Ορθοδοξίας μας υπενθυμίζει συνεπώς, και το καθήκον μας, που είναι και η υποχρέωση να μεταλαμπαδεύουμε την πίστη μας.

Η πανδημία που ζούμε σήμερα, μας επιβάλλει μεγάλους περιορισμούς, τόσο στην καθημερινότητά μας, όσο και στην έκφραση της λατρευτικής μας ζωής. Οι γιατροί και όλοι το νοσηλευτικό προσωπικό, άνδρες και γυναίκες, που με γενναιότητα και αυτοθυσία ξεπερνούν τους εαυτούς τους, στον αγώνα τους κατά της ασθένειας, είναι συνεχώς στην σκέψη και τις προσευχές μας.

Στο μεταξύ, πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και συνεπώς τους άλλους, τηρώντας με ευλάβεια και υπευθυνότητα, τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. Προσευχόμαστε στο Θεό, για να μας δώσει τη δύναμη να ξεπεράσουμε κι αυτή τη δύσκολη περίοδο! ■

3ος Διεθνής ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.) διοργανώνει τον τρίτο στην σειρά διαγωνισμό φωτογραφίας σε συνεργασία με την ιστοσελίδα **OrthoPhoto.net** και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε αυτόν. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδείξει την έννοια της «Σοφίας του Θεού» στον σύγχρονο κόσμο και να προβάλει τους ναούς που από αιώνες ανεγείρονται προς τιμή της, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της για την ανάδειξη και διαφύλαξη του Χριστιανικού Ορθόδοξου πολιτισμού. Ο διαγωνισμός αυτός αφιερώνεται στους ανά τον κόσμο Ορθόδοξους Ναούς που ανεγέρθηκαν προς τι-

μήν της Σοφίας του Θεού, με πρώτο και σπουδαιότερο αυτόν της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για διαγωνισμό φωτογραφίας που αναφέρεται σε φωτογραφίες ναών δύο χωριστών κατηγοριών:

α) Ναοί -Μνημεία και β) Νεότεροι Ναοί. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός προς όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους από όλο τον κόσμο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι από 18 (δεκαοκτώ) ετών και άνω. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να παραληφθούν μεταξύ 12 Μαρτίου και 31 Μαΐου 2021. ■

EDITEUR RESPONSABLE:
SAKIS DIMITRAKOPOULOS
Rue des Etudiants 14, B-1060 Bruxelles
tél: +32 (0)495.41.88.61
e-mail: sakis.dimitrakopoulos@yahoo.fr

IMPRIME A TAXE REDUITE
BUREAU DU DEPOT
ST-GILLES BARRIERE
P917433

CENTRE HELLENIQUE ET INTERCULTUREL
DE BRUXELLES ASBL
Rue des Etudiants 14, B-1060 Bruxelles
Tél: +32-(0)2/538.62.12 Fax: +32-(0)2/538.62.13
http://www.centrehellenique.net centrehellenique@skynet.be

Année 62
Bimestriel
N° 3-4
MARS - AVRIL 2021
PAS DE PARUTION JUILLET-AOUT

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

Ελληνο-τουρκικές σχέσεις Ποιος είναι ο στόχος της εξωτερικής μας πολιτικής;

συνέχεια από την σελίδα 1

Και ταυτόχρονα να συνεχίζει την προσπάθειά της, να καθλώνει την Ελλάδα σε πολιτικές άμυνας, αλλά και να καλλιεργεί την «ηττοπάθεια» και συνεπώς την υποχωρητικότητα! Δεύτερον, η Τουρκία θέλει να δώ-



Ο κύριος Νίκος Δένδιας

σει «επιχειρήματα» στους «φιλό-τουρκους» Εταίρους μας, ώστε να στηρίξουν, στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής, την περίφημη «θετική ατζέντα» που προτείνουν για την Τουρκία, οι Ευρωπαίοι «φίλοι της», επικεφαλής των οποίων είναι η Γερμανία... Μία ατζέντα με την οποία, η μόνη «κερδισμένη» θα είναι η Τουρκία, για να μην πούμε πως αυτό θα θεωρηθεί και η «επιβράβυσή της»...

Εξάλλου, το προτεινόμενο «νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», είναι δυσμενέστερο και από το προηγούμενο, εφόσον δεν διασφαλίζει, έστω και μία ουσιαστική λύση, στην δυνατότητα επιστροφής και απέλασης όσων δεν δικαιούνται άσυλο...

Επίσης, προβλέπεται για την Τουρκία και μία πολιτική «ανοικτών συνόρων»... Κάτι που σίγουρα δεν πρόκειται να δεχθεί, ούτε η Ελλάδα ούτε και η Κύπρος!

Όμως δεν είναι λίγοι, ακόμη και σήμερα, οι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες στην Ευρώπη και τον κόσμο, που «προσποιούνται», με το αζημίωτο βέβαια, πως η σημερινή Τουρκία είναι ένα «σύγχρονο, ευρωπαϊκό τύπου κράτος»... Υπονοείται συνεπώς, πως δεν υπάρχει πρόβλημα για οποιαδήποτε συνεργασία και την, άμεση ή έμμεση, στήριξη της χώρας...

Ανάμεσα στους υποστηρικτές αυτής της άποψης εξακολουθούν να υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες, όπως κι αυτοί που υποστηρίζουν τη συνέχιση της «Ελληνο-τουρκικής φιλίας», υποστηρίζοντας μάλιστα, πως μετά τον Ερντογάν, πολλά πράγματα θα αλλάξουν στην Τουρκία... Δεν μας διευκρινίζουν όμως, αν θα είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο...

Όσο για τους οικονομικούς παράγοντες που για ευνόητους λόγους, υποβαθμίζουν την επιθετικότητα της σημερινής Τουρκίας, και «προσποιούνται» πως δεν αντιλαμβάνονται, την συνεχή κατρακύλα της, στον Ισλαμικό φονταμενταλισμό και τον «Μεσαιωνικού τύπου νεο-οθωμανισμό»...

Αναμφισβήτητη, η Ελληνική κυβέρνηση έχει, τα τελευταία χρόνια, κάνει σημαντικά βήματα με στόχο την θωράκιση της Χώρας κι αυτό, τόσο στο επίπεδο των συμμαχιών, όσο και στο επίπεδο του τεχνολογικού εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεών της!

Κατά την άποψή μας, στο επίπεδο των «κεντρικών» συμμαχιών, πέρα από τις ΗΠΑ, πρέπει η Χώρα μας, να παρέχει, για ευνόητους λόγους, «περισσότερο χώρο» και στη Γαλλία, ως μία βασική σύμμαχος και Εταίρος μας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Ένα ρόλο που σίγουρα θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος, τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής μας πολιτικής, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο...

Θα είναι συνάμα και μία δύναμη «εξισορρόπησης», τόσο απέναντι στη Γερμανία όσο και τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θα μας παρέχει και μία μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένα συστήματα άμυνας, για τον αρτιότερο εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεών!

Εξελίξεις της τελευταίας στιγμής!

Με μεγάλη μας έκπληξη και χαρά, διαπιστώσαμε πως, στη συνάντηση που έγινε στις 16 Απριλίου, των δύο Υπουργών εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας στην Άγκυρα, στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, η διπλωματία των «μισόλογων», έπαψε πια να ισχύει για την Ελλάδα!

Από ότι δείχνουν τα πράγματα, η Ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να θεσπίσει έναν «περισσότερο μετωπικό» τρόπο αντιμετώπισης της Τουρκίας! Μίας Τουρκίας, η οποία προσπαθεί, με κάθε τρόπο, να «απομονώνει» την Ελλάδα και με την απειλή πολέμου, προσπαθεί να την αναγκάσει να αποδεχθεί την λογική του «ανατολικού παζαριού» και του «καζάν-καζάν»... Εφόσον, όπως το γνωρίζουμε καλά η Τουρκία, το Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και η Διεθνής Σύμβαση της Θάλασσας, στα οποία στηρίζει η Ελλάδα τις θέσεις της, δεν της επιτρέπουν να προωθήσει ούτε τα «μεγαλεπήβολα» σχέδιά της, ούτε και το νεο-οθωμανικό της όραμα!

Παρά το γεγονός πως η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά, τις θέσεις και τα επιχειρήματα που στηρίζεται η Ελλάδα, τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως, την ενόχλησε σφοδρά το γεγονός ότι ο «καλεσμένος» Έλληνας Υπουργός, τις μετέφερε αυτούσιες μαζί με τα ελληνικά επιχειρήματα, σε απευθείας μετάδοση στα διεθνή και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, «χάλασε» δηλαδή, στην κυριολεξία, την εικόνα που προσπαθούσε η Τουρκία να περάσει, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας!

Ο Νίκος Δένδιας, απευθυνόμενος άμεσα στο Τύπο, αναφέρθηκε στα βασικά προβλήματα που προκαλεί η Τουρκία στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τα εξής: Η Τουρκία έχει παραβιάσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας...

Έχει παραβιάσει τα ίδια τα δικαιώματα κυριαρχίας της Ελλάδας, κάνοντας 400 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος, κάτι που καμία διάταξη δικαίου στον κόσμο, δεν το επιτρέπει!

Σχετικά με την UNCLOS, δηλαδή τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία είναι και τμήμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου, την οποία έχουν υπογράψει εκτός από τα κράτη μέλη και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση... Συνεπώς, εάν η Τουρκία θελήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να αποδεχθεί και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας! Όσον αφορά το θέμα της «μουςουλμανικής μειονότητας», υπενθύμισε πως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης, την έχει υπογράψει και η Τουρκία.

Στο μεταναστευτικό, ο Νίκος Δένδιας είπε ξεκάθαρα, πως μετά από τα γεγονότα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου 2020, η Τουρκία δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση, να προσπαθεί να δώσει μαθήματα στην Ελλάδα!

Καιρός ήταν, οι Ελληνικές θέσεις με τα ατράνταχτα επιχειρήματά τους, να λέγονται πλέον ξεκάθαρα και έξω από τα δόντια, τόσο απέναντι στην διεθνή όσο και την τουρκική κοινή γνώμη και μάλιστα όσο γίνεται πιο συχνά!

Σχετικά με την «υποτιθέμενη» ενημέρωση των Τούρκων πολιτών, από τον τύπο της Τουρκίας, είναι στην πραγματικότητα μία ευφημία, εφόσον ο «τύπος» ελέγχεται απόλυτα από τον Ερντογάν! Άμεση και τρανή

απόδειξη, είναι και η «σύσσωμα» αρνητική θέση του τουρκικού τύπου, απέναντι στον Νίκο Δένδια, χωρίς φυσικά να αναφερθεί στην ουσία των ελληνικών διαφορών και ούτε στα ελληνικά επιχειρήματα!

Ελπίζουμε, πως χάρη στην συνεχιζόμενη θωράκιση της χώρας, τόσο με την ενίσχυση των συμμαχιών, όσο και στο επίπεδο του τεχνολογικού εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στις δυναμικότερες πλέον διπλωματικές κινήσεις, θα αναγκαστεί η Τουρκία, αργά ή γρήγορα, να δεχθεί τη λύση των προβλημάτων «μεταξύ γειτόνων» με βάση το διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συνθήκες!

Τέλος, οφείλουμε να συγχαρούμε, τόσο τον κ. Νίκο Δένδια προσωπικά, που με απόλυτη αυτοκυριαρχία, τα βελούδινα διπλωματικά γάντια και το χαμόγελο, σήκωσε «δημόσια» το κεφάλι απέναντι στην επιθετική πολιτική, της Τουρκίας! Συγχαίρουμε επίσης, την σημερινή Ελληνική Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, που επιτέλους αποφάσισαν να πουν «τα σύκα, σύκα» στον εκπρόσωπο της γειτονικής μας χώρας, αλλά και στην «κοινή γνώμη» της Τουρκίας, ώστε να μπορέσει, ένα μέρος τουλάχιστον, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και ίσως, να κατανοήσει καλύτερα τις «αιτίες των προβλημάτων» που υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες μας και ίσως να λάβει υπόψη του και το κόστος, που οι λαοί μας, θα είναι υποχρεωμένοι να υποστούν...

Σάκης Δημητρακόπουλος

«ΦΥΣΙΚΑ» Ελληνική ταινία μικρού μήκους

Είναι η πρώτη ελληνική ταινία μικρού μήκους, του Δημήτρη Στασινοπούλου.

Ο τίτλος της ταινίας είναι, " ΦΥΣΙΚΑ" κι έχει διάρκεια 18 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Η γλώσσα είναι η Ελληνική και τα γυρίσματα της έγιναν στο Βέλγιο την άνοιξη / καλοκαίρι του 2019 και το post-production μοιράστηκε μεταξύ Βελγίου και Ελλάδας και ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2020.

Η ταινία παρουσιάζει τρεις ιστορίες αγάπης με απροσδόκητες εξελίξεις. Η κάθε ιστορία πραγματεύεται δι-άφορες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων σε μια δυσλειτουργική κοι-

νωσία. Η ταινία πιο συγκεκριμένα, αφηγείται με ένα χιουμοριστικό τρόπο τις εξελίξεις τριών ανθρώπινων σχέσεων όπου ο συναισθηματικός ακρωτηριασμός είναι η φυσιολογική κατάσταση του καθενός.

Η ταινία απαρτίζεται από 10 ηθοποιούς και 15 συντελεστές, γνωστού και ευρύτερα αγαπητού στην παροικία μας, για την ερασιτεχνική συμμετοχή τους, σε ελληνικές ομογενειακές θεατρικές ομάδες.

Η ταινία «ΦΥΣΙΚΑ» αναμένεται να κυκλοφορήσει σε Βέλγιο και Ελλάδα το φθινόπωρο του 2021 αφού πρώτα κλείσει ένα μεγάλο κύκλο παρουσίας σε διάφορα φεστιβάλ. ■

Διαδικτυακή εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας

Την Κυριακή 25 Απριλίου 2021 στις 19.00 θα διεξαχθεί επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα -διαδικτυακή λόγω των συνθηκών- εκδήλωση, συζήτηση στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελλάδας, από το παράρτημα Βρυξελλών του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, με μια σειρά ψηφιακών εκδηλώσεων, με θέμα «Φιλέλληνες στο Βέλγιο», με εκλεκτούς καλεσμένους.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η Δρ. Αικατερίνη Λεύκα και θα συμμετέχουν οι:

- Jimmy Jamar:** Επικεφαλής του Γραφείου Europa Nostra Βρυξελλών
- Δρ. Pierre Somville:** Επίτιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Λιένης
- Δρ. Robert Laffineur:** Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Βαλονία
- Δρ. Mark Janse:** Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γάνδης

Ο ενταφιασμός της πολιτικής του κατευνασμού;

Στην πολιτική κρινόμαστε πρωτίστως για την διορατικότητά μας. Οι εκ των υστέρων αναλύσεις δεν αρμόζουν σε μαχόμενους πολιτικούς πρώτης γραμμής.

Πριν μερικούς μήνες, σε ένα από τα δεκάδες μου άρθρα («Η πολιτική μας 'παράνοια' απέναντι στον ισλαμοφασισμό»), έγραφα για την αντιμετώπιση της νεο-οθωμανικής επεκτατικότητας: «Διερωτώμαι πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να προσγειωθούν στην πραγματικότητα οι επικρατούσες ελίτ σε Κύπρο και Ελλάδα και να κατανοήσουν την σημασία των 'κόκκινων γραμμών' στα εθνικά θέματα.»

Το πρόσφατο τεκμηριωμένο «ξέσπασμα» του Δένδια, Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, εντός Τουρκίας, έθεσε «κόκκινες γραμμές» βάσει του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου και απαντά σε όσους σε Αθήνα και Λευκωσία «επένδυαν» για χρόνια στην πολιτική του κατευνασμού για αντιμετώπιση του τουρκικού θηρίου. Επιπλέον, απαντά σε όσους διερωτώνταν υπάρχει άλλη πολιτική παρά ο πόλεμος... Είναι προφανές ότι ο ενταφιασμός της κατευναστικής πολιτικής δεν φέρνει τον πόλεμο.

Τον πόλεμο μόνο η Τουρκία θα τον επιβάλει και μόνο μια ορθολογική πολιτική δυνατόν να τον αποτρέψει. Ωστόσο, δεν πρόκειται να αλλάξουν άποψη όσοι κυκλοφορούν με τα μυαλά τους ήδη υπό τουρκική κατοχή, ούτε οι διάφοροι χρηματοδοτούμενοι και συμφεροντολόγοι-πελάτες των κατεχομένων, ούτε οι ακραίοι και περιθωριακοί, που αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο οργανωμένων δήθεν «αντιφασιστών» της Κύπρου οι οποίοι κατανοούν τον σύγχρονο ισλαμοφασισμό της Άγκυρας και ονειρεύονται «το κοινό μας μέλλον» με τον τουρκικό στρατό κατοχής και τον εγκάθετο της Τουρκίας στα κατεχόμενα.

Από το 2003, αφότου ο Ερντογάν είναι στην εξουσία, ξεκίνησε μεθοδικά την επιβολή ενός ισλαμιστικού σκοταδισμού εντός Τουρκίας και μιας νεο-οθωμανικής επεκτατικότητας εκτός. Είμαστε στο 2021. Στο μεσοδιάστημα, συμάχησε με

«οποιοδήποτε», από τον Πούτιν μέχρι τον Τραμπ, από το Ιράν και την «Χαμάς» μέχρι το «Ισλαμικό Κράτος». Ο ίδιος Ερντογάν μετέτρεψε απεγνωσμένους πρόσφυγες και μετανάστες σε εργαλείο της πολιτικής του. Σήμερα, η Τουρκία είναι μια απέραντη φυλακή με εξαφανίσεις, φυλακίσεις, βασανισμούς, διώξεις και καθεστωτική τρομοκρατία, ενώ η εξωτερική επιθετικότητα, οι απειλές και παρανομίες είναι στο απόγειο.

Στο διάστημα 2003-2021, υπήρξαν γκάφες ολκής από τους πολιτικούς μας π.χ. ο Πρόεδρος της Κύπρου περιέγραφε κάποτε τον Ερντογάν ξεχωριστό και διορατικό ηγέτη και πρόσφατα «διαφήμιζε» το ... πλεονέκτημα να είμαστε ανίσχυροι και αδύναμοι!

Ενώπιον της πτωχευμένης κατευναστικής πολιτικής, υπάρχει ορθολογικός οδηγός:

α) οι συνομιλίες έχουν νόημα, όταν υπάρχει συναντίληψη ως προς τον σκοπό

β) με ένα δυσβάσταχτο ανισοζύγιο εις βάρος μας, το αποτέλεσμα θα είναι προδιαγραμμαμένο συντριπτικά εις βάρος μας.

Ενώ ευρισκόμασταν στην ευνοϊκότερη συγκυρία στην ΕΕ για επιβολή κυρώσεων σε μια παραπαίουςα τουρκική οικονομία, Αθήνα και Λευκωσία αποδέχτηκαν να παγώσει κάθε σχέδιο για κυρώσεις ενόψει του «διαλόγου» για το Κυπριακό και του



Ο ευρωβουλευτής Κ. Μαυρίδης

προκαταρκτικού «διαλόγου» για το Αιγαίο. Όμως, η ευρωπαϊκή πολιτική του κατευνασμού δεν αλλάζει όσο η Αθήνα και η Λευκωσία την υιοθετούν! ■

Κώστας Μαυρίδης, Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ (S&D), Πρόεδρος Πολιτικής Επιτροπής για την Μεσόγειο

Το επιτελείο του Πρωτοπόρου και το Ελληνικό Κέντρο Βρυξελλών σας εύχονται καλό Πάσχα !